

CREDOS VISION

*Vi vill se Jesus Kristus
FÖRHÄRLIGAD i skol-
& studentvärlden!*



JESUS OCH KORSET I CENTRUM

Vi vill följa Jesus i allt. Han är vår mästare och vi hans lärjungar. Vårt hopp är att Credo ska präglas av det liv han levde när han vandrade längs de sandiga vägarna i mellanöstern för 2000 år sedan. Ett liv som än idag fortsätter att utmana oss till att radikalt leva i självuppoffrande kärlek, mod och ödmjukhet. Att ge sitt liv för sina medmänniskor.

Joh. 14:6

Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.



BIBELFÖRANKNING OCH BIBELANVÄNDNING

Hela Bibeln är Guds inspirerade och tillförlitliga ord, den högsta och avgörande normen för människans tro och liv. Bibeln förstås utifrån sitt eget vittnesbörd om Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Guds ord är verksamt: det avslöjar och dömer, befriar och upprättar, och skapar så en sann tro.

2 Tim. 3:16-17

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.



HÅLLBART LÄRJUNGASKAP PÅ LIVETS ALLA OMRÅDEN

Vi vill att Credo som rörelse ska präglas av en längtan och iver att dela med oss av de goda nyheterna som är Evangeliet om Jesus Kristus så som det har berättats för oss genom Bibeln. Vi tror att vi som kristna är kallade till att berätta om Guds kärlek för våra medmänniskor, inte att döma dem.

Matt. 9:37-38

...och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."



IVER ATT NÅ UT MED EVANGELIET

Vi vill vara en rörelse som präglas av evangeliet. Att på skolor och campus runtom i Sverige sprida det fantastiska budskapet om Jesu kärlek, att vara en hjälpande hand och en tillgång som välsignar de platser vi rör oss på.

Vi vill älska vår stad, våra läroanstalter, lärare, rektorer och skolkamrater. Att vilja dem det bästa, att välsigna och be för dem!

Rom. 5:6-11

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.



BÖN OCH TILLBEDJAN SOM LIVSHÅLLNING

Credo vill vara en rörelse som präglas av en passion till att be. När vi ber för varandra i våra skolgrupper och studentföreningar är det ett uttryck för omsorg och välvilja. Vi tror också att bön gör skillnad, att Gud på riktigt svarar oss och kommer till vår hjälp. Vi tror på att be för våra skolor & universitet, att välsigna dem och be om beskydd och välgång för dem. Vi tror också att vi är kallade till att själva bli en del av bönesvaret genom att leva ut det vi ber om.